



DE FOCUS OP GENIETEN

De Michelingids vormt het uitgangspunt van een bijzondere jaarlijkse autorally, waar je uitsluitend met een Porsche 911 aan mee mag doen... Het is een wedstrijd, maar met een tsunami aan prijzen voor de deelnemers.

'La Carrera Paneuropeana' heet de rally officieel, al is er verder weinig officieels te ontdekken aan deze jaarlijkse happening, die natuurlijk vooral een bron van jongensachtig vermaak is voor de deelnemers. Voorwaarde om deel te mogen nemen is het bezit van een Porsche 911. Initiatiefnemer is de knots- en autogekke Alexander Snijdewind, wiens andere liefhebberij het gastronomische betreft. Beide zaken vond hij goed te combineren, en zo vindt volgend jaar alweer de tiende editie plaats van zijn pan-Europese Porsche-rally. Het is natuurlijk niet voor iederéén weggelegd, want onderweg worden er geen snackbars aangedaan. Het vaste startpunt ligt in Spa waar Chef Lionel Richard van het Radisson Blu Balmoral de deelnemers elk jaar verrast met een bijzonder gastronomisch menu.

EEN AMBACHTELIJK
GEMAAKTE KERAMIEKEN
UI STAAT VOOR DE 'OM
TE HUILEN'-PRIJS.
EEN STIMULANS OM HET
DE VOLGENDE DAG
BETER TE DOEN...

De vierdaagse rally, dwars door Nederland, België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, wordt minutieus voorbereid en gereden door Snijdewind. Zelfs de menu's worden voorgeproefd – iemand moet het doen, tenslotte. De pittoreske accommodaties worden geselecteerd op basis van de keuken en de fraaie ligging. De laatste drie jaar wordt de rally georganiseerd in samenwerking met

Porsche Centrum Amsterdam en als hoogtepunt van deze samenwerking is er vorig jaar zelfs een kookboek verschenen: *Porsche Culinaire* (zie *Vision* nummer 27). Ondanks dat er natuurlijk aan boord van de bolides wel eens echtelijke ruzies ontstaan – daar zijn rally's nou eenmaal berucht om – zijn de etappes goed te doen en is het uitgangspunt dat iedereen 's avonds altijd gezamenlijk aan tafel zit. En ach, tijdens het eten worden de relaties over het algemeen wel weer 'gerepareerd'. Er doen vijftig '911's' mee met de rally, en de jubileumeditie volgend jaar is alweer volgeboekt. Maar er is een wachtlijst, dus proberen kan altijd. Wie wil er nou niet de 'Vlieg er eens uit'-prijs ontvangen, of de 'Een beetje tegenwind gehad?'-award?

tourdemillevirages.nl